



Weidevogelcoördinator en ‘tuutjes’ onderzoeker in nationaal landschap Laag-Holland

Wim Tijssen

‘Sterke en slimme weidevogels’

Weidevogels en boeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als boerenzoon op een gemengd bedrijf in de Wieringermeer ben ik ermee grootgebracht. Het maakte het werk op het land een stuk leuker en interessanter. Het ‘leefde’ en we genoten ervan. Met bieten dunnen zomaar een veldleeuweriknestje tegenkomen, of een ‘plas’ patrijzen-eieren in een nest in een bos stekels bij het ophalen van de koeien. Het was dikwijls de verbazing en verwondering over hoe de natuur in elkaar stak.

Als boer leef je MET en VAN de natuur. Daardoor hoort een boer de weidevogels ook een plek te gunnen. En daar zit hem nu precies de crux... Want hoeveel boeren zijn dat eigenlijk nog? Raken zij niet, net als zoveel mensen in onze maatschappij, steeds verder van de natuur af? Of kunnen ze er niet meer van genieten? Of gunt men de natuur niks meer?

Gelukkig zijn er dan slimme weidevogels, zoals die oh zo mooie tureluren. Scherp en helder, dat zie je meteen aan deze vogel! Van alle weidevogels hebben deze ‘tuutjes’ het de afgelopen 25 jaar het beste gedaan, mede dankzij de weidevogelbescherming. Vanuit landschap Noord-Holland

en de agrarische natuurverenigingen hebben we meer dan 2.000 boeren en vrijwilligers de ecologie van de weidevogel-natuur bijgebracht.

En als tureluuronderzoeker heb ik telkens met verbazing hun wel en wee gevolgd. Zoals die ene vogel die vanuit de Westerlanderkoog met zijn tien dagen oude kuikens dwars door het dorp Westerland trok, het hoogste punt (13 meter boven NAP) van Wieringen beklom, de snelweg overstak, twee ‘tuinwoalkes’ van één meter hoog als barrière nam, onderweg de maaimachines overleefde, weer de weg overstak, de Waddenzeedijk beklom om vervolgens met de pulpen onderlangs een camping te trekken bij het wad, op weg naar de voedselrijke kwelders van het Balgzand. Een tocht van 1,5 kilometer op één dag, met kuikens van 25 gram... Of die hele oude beroemde tureluur, Bil genaamd, die 19 jaar onafgebroken op het allerbeste plekje in de Normerpolder naast de plas-dras, de ijsbaan van Westerland, binnen een straal van 100 meter broedde en drie vrouwen overleefde voor ie zelf, *old and wise*, aan zijn einde kwam.

Sterke en slimme weidevogels, die gun je toch een plek in het boerenland? 